

GEMEENTEBRIEF

Digitale nieuwsbrief van de
Doopsgezinde Gemeente Steenwijk

Februari 2021 nr. 5



Inhoud

- 🌈 Colofon
- 🌈 De Avondklok
- 🌈 Van de Kerkenraad
- 🌈 Agenda en Verjaardagen
- 🌈 Van de Voorzitter
- 🌈 Veertigdagentijd
- 🌈 Internetviering Valentijnsdag
- 🌈 Mededelingen Ring Zwolle
- 🌈 Doopsgezinden in NW Overijssel
- 🌈 Gedicht

**“De Sjimpansees
is ziek van de zee”**

Paul van Ostaijen

Colofon

Algemene gegevens

Naam Doopsgezinde Gemeente Steenwijk
Website www.dgsteenwijk.nl
Kerkgebouw Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk
☎ 0521-513560
📍 Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk
✉ secretariaat@dgsteenwijk.nl
Verhuur Br. H. Scholten 📍 Capellehof 18, 8331 LN Steenwijk
☎ 0521-515231 ✉ verhuur@dgsteenwijk.nl
Bankrekening NL20 ABNA 059.78.16.050

Kerkenraad

Voorzitter Br. E. Ockels 📍 Steenwijkerdiep 113, 8331 LR Steenwijk
☎ 0521-510345 ✉ voorzitter@dgsteenwijk.nl
Secretaris Br. T.S. Kiestra 📍 Kampstraat 36a, 8331 GE Steenwijk
☎ 0521-513930 ✉ secretaris@dgsteenwijk.nl
Adjunct Zr. A.L. Klinefelter 📍 Blaankamp 15, 8341 PA Steenwijkerwold
☎ 0521-588533 ✉ pluspunt@antenna.nl
Penningmeester Br. H. Scholten 📍 Capellehof 18, 8331 LN Steenwijk
☎ 0521-515231 ✉ penningmeester@dgsteenwijk.nl
Predikant Ds. Gerke van Hiele 📍 Binnenpad 48, 8335 BS Giethoorn
☎ 0521-344044 ✉ predikant@dgsteenwijk.nl

Redactie

Kopij Uitsluitend agendaberichtjes, voor de 10^e aanleveren bij
Br. T.S. Kiestra ✉ redactie@dgsteenwijk.nl
Abonnementen Verzoeken via Br. T.S. Kiestra
Opmaak Zr. J.A. Molenaar ✉ jolanda.molenaar@planet.nl
Versijning Maandelijks, omstreeks de 17^e van elke maand

Machteld Remerie maakte het schilderij dat is afgebeeld op de voorkant

DE AVONDKLOK



Vanaf zaterdag 23 januari luidt iedere avond om 21.00 uur kort ook de klok van de kerk aan de Dorpsgracht in Giethoorn. We haalden er de voorpagina van de Steenwijker Courant mee (25 januari). De officiële avondklok gaat in in tot in ieder geval dinsdag 9 februari. Vorig jaar luidde de klok hier zelfs op elke woensdagavond tijdens de Eerste Coronagolf. Ook hebben we er het oude jaar mee uitgeluid. Nu tellen we zo de dagen van deze periode van ingrijpende maatregelen vanwege Corona en wat dat van ons vraagt aan geduld en veerkracht. Iedere avond dat de klok luidt zijn we weer een dag dichterbij die nieuwe periode in ons leven en samen-

leven waar we allemaal naar uitkijken. We zijn bijna de winter door. Luister maar. Er komt toch weer andere tijd.

Een oude zuster merkte nog op dat zo'n avondklok wel heel anders is dan de spertijd uit de oorlog. Een stuk minder gezellig, verzuchtte zij. Dergelijke beperkingen kunnen in uitzonderlijke gevallen zoals een noodtoestand door de overheid worden opgelegd ter controle of bescherming van de bevolking, bijvoorbeeld in geval van een ramp of in oorlogstijd. In de avond was het donker en stil in de steden. De introductie van straatlantaarns maakte de avonden in steden lichter en levendiger. De avondklok wordt ook in de 21e eeuw in sommige steden als traditie nog geluid. Voor de Steenwijkers niets nieuws natuurlijk, daar luidt de klok altijd 's avonds om negen uur, en dat al 400 jaar, begreep ik van Jan Kuipers, een oude rot in het klokkenvak.

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) werd vanaf 1 november 1940 een spertijd ingesteld die aanvankelijk liep van 00.00 uur tot 04.00 uur in de nacht. De spertijd werd ingevoerd samen met verduisteringsmaatregelen. Het moet hier stikdonker zijn geweest en doodstil. In de loop van de oorlog werd de aanvang van de spertijd in gemeenten vervroegd. Voor Joden gold vanaf juni 1942 een spertijd vanaf acht uur in de avond. In de loop van 1944 moest iedereen na vijven binnen blijven op straffe van de dood. Spertijd werd ook wel als represaille-

maatregel ingezet na aanslagen van het verzet. In Amsterdam werd op 1 februari 1942 om deze reden de spertijd aangepast: inwoners van Amsterdam moesten binnen blijven vanaf 20 uur.

Het woord spertijd heeft daarom nog steeds grimmige associaties. Een term als de “Avondklok” lag een stuk beter in het gehoor. Die willen we vast ook niet, maar de meeste mensen begrijpen dat er omwille van onze gezamenlijke toekomst op dit moment niet echt andere smaken zijn.

We doen het er mee, we redden ons, we zijn bijna de winter door. Luister maar. Er komt toch weer andere tijd.

Gerke van Hiele

*Even contact: tel. 0521-244044
gerkevanhiele@outlook.com*

VAN DE KERKENRAAD

Zusters en broeders ,

Normaal zou hierna een rijk gevulde agenda moeten staan met al onze activiteiten, maar helaas gaan alle activiteiten als gevolg van de coronacrisis niet door. Ook de voorjaarsvergadering van 10 maart gaat dus niet door. Daarom krijgt u de jaarverslagen en de jaarrekening met de Gemeentebrief van maart meegestuurd. Onze laatste kerkenraadsvergadering vond ook al via de e-mail plaats. We hopen de volgende vergadering toch weer gewoon in de kerk te kunnen houden. Ja, we

blijven vooruitkijken! Zo heb ik de voorgangers voor februari afgezegd, maar ben ik ook druk bezig voorgangers voor 2022 te vragen.

Agenda

In afwijking van hetgeen vermeld stond bij het programma van activiteiten (zie gemeentebrief van december 2020 nr. 3) zijn alle kerkdiensten en verdere activiteiten voor de maand februari wegens Corona afgelast. Wél is er op 14 februari een internetviering. Zie de berichtgeving elders. Heel misschien kunnen we in maart weer beginnen met kerkdiensten. We houden u op de hoogte.

De jarigen

Wij wensen de jarigen een gezond nieuw levensjaar. Probeer met weinig bezoek er toch een goede dag van te maken. Goede moed gewenst!

- 8 febr. Br. T.S. Kiestra
- 21 febr. Br. A.J. Huslage
- 22 febr. Br. J.P. v.d. Berg
- 28 febr. Zr. A. Ockels – Van Apeldoorn
- 2 mrt. Br. O.H. Klinefelter
- 9 mrt. Zr. L. Mol – Kleene
- 11 mrt. Zr. R. v.d. Heide
- 17 mrt. Zr. J.P.A. Kok
- 29 mrt. Zr. W.J. Brandsma – Memelink
- 31 mrt. Br. H.G. Broeze



VAN DE VOORZITTER

Zusters en broeders,

Met pijn in het hart hebben we het besluit moeten nemen om alle activiteiten tot 4 april te annuleren. Misschien kunnen de kerkdiensten in maart nog doorgaan. In dat geval hoort u dat eind februari. Zonder nader bericht liggen ook de kerkdiensten stil tot 4 april.

Dat is een klap voor ons levendige gemeentelieven. We willen elkaar zo graag weer ontmoeten, maar dat is, gezien de huidige coronaproblemen, niet verstandig. Thuis mag je maar één persoon ontvangen en dan blijft het moeilijk om toch als kerkgemeenschap bijeen te komen.

We proberen door middel van de gemeentebrief, zondagsbrieven, telefonische contacten, digitale diensten en aandacht van de predikant de contacten zo goed mogelijk in stand te houden. We streven ernaar om 4 april onze Paasdienst weer te kunnen houden en heel misschien diensten in maart.

Kracht en optimisme toegewenst voor de komende periode.

Eint Ockels

VEERTIGDAGENTIJD

Het weekend van medio februari zou ook Carnavalsweekend zijn, maar alles is anders dit jaar. Geen festiviteiten wegens Corona, het is allemaal niet te combineren. Woensdag

17 februari is het dan Aswoensdag en normaliter zouden er in deze periode een aantal vesperdiensten zijn in onze kerk. Tijd voor inkeer en bezinning hebben we misschien haast te veel in deze periode van stilte, avondklok en beperkt bezoek. De hoop is dat we deze periode goed zullen doorkomen en wie weet valt er met Pasen (4 april) ook weer echt wat te vieren. Goede moed en hartelijke groet.

Gerke van Hiele

INTERNETVIERING VALENTIJDAG

ZONDAG 14 FEBRUARI

In voorbereiding is de internetviering op 14 februari. Deze zal op Valentijnsdag worden uitgezonden vanaf 10.00 uur via het YouTube kanaal van DG Giethoorn. Met aandacht voor het verhaal van Sint Valentijn en hoe deze populair werd in onze streken. Wel een paar kanttekeningen natuurlijk bij deze revival. Aandacht voor het evangelieverhaal (Marcus 1:40-45) van deze zondag over liefde die heilend is. Medewerking heeft toegezegd de hier gewaardeerde zangeres en pianiste Barbara Lok. Voorganger s onze predikant. De techniek is in handen van Klaas Jan Otter en Willem Limburg.

Gerke van Hiele

MEDEDELINGEN RING ZWOLLE

Het nieuwe jaar 2021

Het nieuwe jaar is begonnen en we wensen elkaar moed, vertrouwen en hoop toe. We missen elkaar en we missen elkaars verhalen. Wat zou het fijn zijn om deze weer met elkaar te kunnen delen. We gaan voorlopig nog een onzekere tijd tegemoet, waarin we ook voor elkaar kunnen zorgen, af en toe iets van elkaar kunnen laten horen. Laten we de moed niet verliezen, en laten we kijken waar we nu wél tijd voor hebben en vast plannen maken voor het nieuwe seizoen 2021- 2022. Voor het zover is zijn we voorzichtig met elkaar. Daarom zeggen we nu vast de gemaakte plannen voor het komende voorjaar af. Wie weet wat 2021 nog voor ons in petto heeft.

Vermaningspad en Buitendag 2021

Helaas gaan de grote activiteiten, namelijk de landelijke fietstocht 'Vermaningspad' 2021 en de opnieuw geplande succesvolle Buitendag (de eerste was 23 juni 2019) met de FDS, de GDS en Ring Zwolle niet door. Helaas hebben we deze evenementen, evenals zovele andere activiteiten waar mensen zo naar uitzien, moeten schrappen. De nieuwe datum voor de fietstocht is donderdag 26 mei 2022. De Buitendag voor FDS, GDS en de Ring Zwolle zal zondag 15 mei 2022 zijn.

Bijeenkomst kerkenraadsleden

De bijeenkomst met een afvaardiging vanuit elke bij de FDS, GDS of Ring Zwolle aangesloten gemeente van twee kerkenraadsleden op 6 juni as. vervalt om dezelfde reden. De voorbereidingen waren in volle gang. Vanwege de huidige situatie met de nieuwe virus-variant kan ook dit geen doorgang vinden. Deze bijeenkomst is nu - onder voorbehoud - gepland voor zaterdag 9 oktober 2021. Zodra meer informatie ten aanzien van de voorbereidingen en deelname hierover bekend zijn, worden jullie geïnformeerd.

*Namens de Ring Zwolle,
Annelies Klinefelter*

DOOPSGEZINDEN IN NOORDWEST

OVERIJSEL (1535 – 1774)

Mijn vorige artikel over de begintijd van de doopsgezinden eindigde met de woorden dat Menno Simonsz ageerde tegen het geweld, dat na het beleg van Münster losbrak. Menno Simonsz moest niets hebben van de acties van lieden als Jan van Leiden, die zich opwierp als heerser over Münster in Westfalen en hier vervolgens gruwelijk huishield onder allen die het niet met hem eens waren. Nadat Münster in 1535 weer in handen was gekomen van de troepen van de bisschop, verscherpte Karel V de vervolging van de wederdopers. De inquisitie bracht weerloze mensen om, ook in Friesland. In 1535 was Menno Simonsz pastoor in zijn geboortedorp Witmarsum. Het schrikbewind van de overheid vulde hem met grote weersin. Na een periode van grote twijfel en innerlijke strijd legde hij op 30 januari 1536 het priesterambt neer. Vanaf dat moment was hij ook een vervolgd, een vluchteling, maar het betekende tevens, dat de kleine groep mensen, die leiding gaven aan de wederdopers werd versterkt met een voormalig priester, die had geleerd op te treden met beleid en die inspiratie bleef zoeken in de bijbel.

Na zijn toetreden tot de wederdopers zou Menno veel reizen maken in Noord Nederland en Duitsland. Hij bezocht groepen wederdopers, maar zijn bezoeken moesten geheim blijven voor de overheid. Het was alsof

Menno voortdurend op de vlucht was. Enige rust en bescherming zou hij blijven vinden in het noorden van Duitsland. Op 31 januari 1561 overleed hij in de buurt van Oldesloe, ten westen van Lübeck.

*Klaas Prins
(wordt vervolgd)*

GEDICHT

Dit kwam ik onlangs tegen: een gedichtje van Paul van Ostaijen (1896-1928). De titel is 'Berceuse Presque Nègre' (wiegenliedje bijna donkerbruin). Het past zo bij deze coronatijd, als je het overdrachtelijk wil lezen!

*De sjimpansee doet niet meer mee
Waarom doet de sjimpansee niet mee*

*De sjimpansee
is
ziek van de zee*

*Er gaat zoveel water in de zee
Meent de Sjimpansee*

Ruim honderd jaar geleden geschreven... en kan nu opnieuw een g(r/l)imlach veroorzaken.

*"Dit heb ik mijzelf overdacht"
Henk Scholten*