

Zondagsbrief 38

Doopsgezinde Gemeente Giethoorn & Steenwijk

Zondag 23 januari 2022

3^e zondag na Epifanie

JE ROEPING VINDEN

1. DOOR TE LUISTEREN

2. DOOR NIET TE LUISTEREN

Postbus 1845
6801 DA Arnhem
www.loesje.nl

Loesje

Een van de lezingen voor komende zondag is het verhaal van de roeping van de jonge Samuel (1 Samuel 3). Een Zondagschoolverhaal dat je zou kunnen zijn bijgebleven. Wie weet omdat je onthield dat dit verhaal iets bijzonders had dat ook met jouw leven te maken had? Het kan ook zijn dat het je trof dat Samuel maar liefst drie keer geroepen wordt en je herkende dat je als mens doorgaans even tijd nodig hebt om zoiets als je roeping te vinden. Ten slotte, kan het ook zijn dat je deze aflevering van het Bijbels feuilleton gemist hebt en dan zou je het nog even kunnen nalezen. Al moet je met Bijbellezen, eerlijk gezegd, wel een beetje voorzichtig zijn. Alles met mate, voor je het weet kom je in een ander krachtenveld. Loesje kan er over mee praten. Je vindt je roeping door te luisteren én door niet te luisteren. Snap je wel? Afstemming dus te midden van alle ruis. Zo nauw luistert het 😊.

Roeping is een begrip dat we allemaal kennen. Doorgaans reserveren we het voor professionals als kloosterlingen, priesters, voorgangers én voor dokters, verpleegkundigen, mensen in de zorg. Ik heb dit altijd en beetje vreemd gevonden. Wij mensen zijn/ worden - goed doopsgezind - toch allemaal geroepen? Gods appel klinkt overal, op bergen en in dalen, maar doorgaans zonder megafoon. De Eeuwige is niet een roepoeter, veeleer de stille stem in je hart, het appel in de gebeurtenissen, de lokroep van deze wereld anders, nieuw. We zijn, wonderlijk genoeg, niet zomaar van onszelf. We zijn allemaal geroepen om te leven, iets in ons dagelijks leven te doen met die Ene die uitnodigt tot leven in liefde, vrede en recht.

Roeping raakt aan de kern van ons leven. Daar zijn vele grote woorden aan te wijden, maar laten we vooral niet over het hoofd zien dat we ook kleine dingen met liefde kunnen doen. Dit verwijst in ieder geval naar het belang van wat je doet, en hoe je dit doet. Hoe neem jij je verantwoordelijkheid, geef jij zorg en aandacht? Heb je oog voor de mensen op je weg?

Roeping gaat over je aangesproken voelen, iets wat je overkomt. Op die manier lijkt geroepen worden op iemand die je wenkt, je aan je mouw trekt. Het heeft ook iets tegendraads. Zoiets kan het begin zijn van je betrokkenheid, je vrijwilligerswerk, iets wat je aan het hart gaat en wat voor over hebt. Zo blijkt uit de verhalen van Bijbelse profeten als Samuel en Jona dat roeping altijd een opdracht inhoudt die we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen, zelfs als deze niet meteen helemaal aansluit bij wat wij zelf in ons hoofd hadden. Dat kan spanning geven. In de Bijbel staan daarom ook verhalen over 'vluchtgedrag', over weglopen. Waarom trek je je dit zo aan? Waarom laat je je wel inschakelen? Wat kan jou die mensen of situaties schelen? Je moet ook aan je zelf denken? Toch?

In het voorjaar hopen we hier in Giethoorn met het Open kerk project aan de volgende fase te beginnen en op gezette tijden open te kunnen gaan. Mogelijk is het ook iets voor jou om 'vrijwillig' aan mee te doen? Gastvrij zijn, ruimte bieden, andere mensen ontmoeten? Nadere info volgt nog, maar het leek me zinvol om in dit verband dit alvast even aan te stippen. Soms moet je jezelf iets gunnen 😊.

Komende zondag helaas nog geen dienst. We hopen begin februari de fysieke diensten weer te kunnen oppakken.

De internetvieringen van de ADS zijn op elk moment te bekijken via het Youtube kanaal van de ADS: Doopsgezind Nederland. Zondag 30 januari ben ik vanaf 10.00 uur te bekijken via Youtubekanaal: Doopsgezinde gemeente Leeuwarden.

Goede moed en hartelijke groet, Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044