

Zondagsbrief 32

Doopsgezinde Gemeente Giethoorn & Steenwijk

2^e Zondag van de zomer

27 juni 2021

De levenstrap



Zo'n prentje met de levenstrap hing vroeger wel bij mensen thuis. Mogelijk niet boven de schoorsteen in de huiskamer om iedere dag naar te kijken, maar in een hoekje naast de linnenkast in de slaapkamer. Het herinnert je aan je sterfelijkheid. Je eindigheid onder ogen zien was in de late middeleeuwen zelfs een kunst (*ars moriendi*) net zo vanzelfsprekend als we het nu over levenskunst hebben. Misschien gaat het ten diepste wel over hetzelfde, wie zal het zeggen? Geboorte en dood zijn de polen van ons leven. Het plaatje vertelt zo het hele verhaal van opgaan, blinken en verzinken. In onze cultuur zijn we het drukst met dat opgaan en blinken en veel minder met het verzinken. Soms

sluiten we er zelfs een tijd de ogen voor of roept de neergang alleen verzet of zelfs weerzin op.

Ik zou zo'n prent ook zelf niet meer zo gauw ophangen, maar ik snap wel de boodschap. Die trappen zijn wat we nu levensfasen noemen en in iedere levensfase worden we op iets anders aangesproken en dit vergt ook weer iets anders van ons en mogen/moeten we iets anders leren. Het helpt ons niet om te doen alsof dat niet zo is. Je kunt niet altijd vechten, je zult je ook moeten leren voegen. Vechten én voegen en wijs ben je wanneer je weet wat nu voor jou de aangewezen weg is. Je kunt hier zelfs met een glimlach in ontspannen en wie weet je zelfs mee verzoenen, omdat – als je tenminste een beetje geluk hebt – zo ons leven is. De mens is voor een tijd een plaats van God, dichtte Gerrit Achterberg. Het is wat het betekent om mens te zijn op aarde. (807)

1 Een mens te zijn op aar - de,
is eens voor-goed ge - bo - ren zijn,
is le - vens-lang ge - boor - te-pijn.
Een mens te zijn op aar - de
is le - ven van de wind.

Liedboek Online

Woord voor de zondag Evangelie volgens Marcus 5:22-43 over dochttertje van Jairus en die andere naamloze vrouw die aan bloedverlies leed. Over leven en dood en alle meisjes die Talita heten.

Zondagmorgen a.s. is hier in Giethoorn gewoon om 10.00 uur dienst. We mogen inmiddels zachtjes zingen en voor iedereen is er een kopje koffie toe. De digitale diensten zijn ook nog steeds te bekijken via: www.doopsgezind.nl

Zondag 4 juli is er in Steenwijk weer dienst met ds. Andries Bakker uit Blokzijl

Goede zomer gewenst! Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044