

# Zondagsbrief 27

Doopsgezinde Gemeente Giethoorn & Steenwijk

Palmzondag 28 maart 2021



## LENTE

Het is steeds dezelfde vogel die mijn lente openbreekt, elke eerste warme ochtend (altijd voor ik het verwacht): het exact zelfde zingen. Hoog, vol knoppen en verbazing. Zijn klankkast van wervels vlak bij mijn raam.

De winter wordt zompig met de jaren, de zomer schilfert vast aan herfst, hun geluiden zijn vermolmd, verdroogd, maar de lente komt onveranderd binnen, overrompelt mijn oren met begin.

Marjolijn van Heemstra

*Uit: Reistijd, bedtijd, ijsijd*

*Zondagsbrieven.* Wie had dat nou gedacht? Vorig jaar op 22 maart kregen jullie voor het eerst een Zondagsbrief. De diensten waren afgelast en het land ging op slot. Nu zijn we toe aan de 27<sup>e</sup> en kunnen we terug kijken op de eerste golf en de tweede die eind van vorig jaar volgde en gaat de derde golf hopelijk verzacht worden door het feit dat de vaccinatie in meer of minder volle gang is. Ik schreef in die eerste Zondagsbrief over ons woord quarantaine. Daar zit het Franse woord voor 40 in verstoppt. Dit gaat terug op een nog ouder Italiaans

woord *quarantina*. Dit ging om de periode van 40 dagen dat schepen uit het Oosten in de Italiaanse havens in afzondering lagen. We hoopten dat er er ook met veertig dagen af zouden zijn, maar inmiddels komt 400 dagen meer in de buurt! Het kost tijd en inspanning om hier goed mee om te gaan en velen zijn op hun veerkracht en creativiteit aangesproken. Niet dat je daarmee alle gevolgen ongedaan zou kunnen maken, maar het voelt wel veel beter als je zelf bewust met die kleinere ruimte omgaat met oog voor wat wel kan en waar het nu voor jou tijd voor is. Opruimen is nu vast wel gedaan, maar een brief schrijven, even iemand bellen, naar iemand omkijken daar is het altijd tijd voor.

*Woord voor de zondag.* De Bijbellesing voor deze zondag is Marcus 11:1-11 over de intocht en de tempelreiniging. Het is een indringend beeld van zuivering dat ieder jaar weer voorbij komt. Het verhaal gaat over de tempel, maar niet minder over onszelf. Je kan er tal van vragen bij bedenken. Wat houden wij in ere, wat is ons heilig? Wat zou jij uit de weg moeten ruimen, afleren, je van losmaken? Hoe bevrijd je jezelf van afgunst en jaloezie? Waar zou je vanaf willen en wat zou je juist willen versterken?

*Met een kleurige Paasgroet van de kinderen van de Zondagskring. Ze zijn natuurlijk wel weer naar school, maar ook voor hen is het jammer dat ze niet bij elkaar kunnen komen*

*Zij denken aan u!*

*Het nieuwe seizoen hopen zij weer goed te kunnen starten.*



*Janice Ruis-Groen en Gemma Meijerink (leiding).*

*Internetviering* De kleine Avondmaalsdienst op Witte donderdag 1 april 19.30 wordt uitgezonden vanuit Giethoorn via [www.dggiethoorn.doopsgezind.nl](http://www.dggiethoorn.doopsgezind.nl) of direct via Youtube: dggiethoorn. Op een nieuwere TV kun je ook Youtube vinden, er is vast wel een buurvrouw of familielid die u zo nodig hierbij even wil helpen. Paasviering ADS zondag 4 april met ds. Sonja van der Meulen uit DG Leiden via: [www.doopsgezind.nl](http://www.doopsgezind.nl)

Goede moed en hartelijke groet! tel 0521 344044

Email: [Gerke.vanhiele@outlook.com](mailto:Gerke.vanhiele@outlook.com)