

# Zondagsbrief 25

Doopsgezinde Gemeente Giethoorn & Steenwijk

*28 februari 2021*



## *Over wat liefde doet...*

Op Valentijnszondag vertelde ik iets over de Amerikaanse auteur Gary Chapman die beroemd is geworden met een boek over de vijf talen van de liefde. Liefde is een gevoel, maar meer nog een taal, een werkwoord. Het gaat om wat je doet, wat je betoont, wat je geeft. Welke taal spreek jij en welke je partner of je buurman, dorpsgenoot, medemens. Het is een mooi rijtje om in herinnering te houden zeker in deze lastige weken nu het allemaal toch nog weer wat langer duurt dan we hoopten. Liefde dus in tijden van Corona:

1. Wat aardigs zeggen, iets bemoedigends, iets waar die ander van opbloeit. Je weet hoe lang negatieve woorden soms kunnen blijven hangen.
2. Tijd en aandacht hebben voor ander. Ruimte maken voor iemands verhaal, ervaringen, lotgevallen. Even niet op je telefoon zitten, maar uit je bubbel stappen.
3. Iets geven en ontvangen. Attent zijn, iemand proberen ergens blij mee te maken. Of dat nou groot of klein is, maakt niet uit. Het gaat niet om het materiële, maar om het idee erachter. Alsjeblieft dat is voor jou.
4. Wat doen, voor die ander, dat ene taakje waarvan je weet dat hij of zij blij wordt als het gedaan is. Helpen, Je verlicht er iemands lasten mee, dat doet doorgaans

goed.

5. Iemand aanraken, beetje lastig nu, je zou er huidhonger van krijgen. Een knuffel, een hand. Fysiek contact is belangrijk. Even bij elkaar kruipen op de bank.

De vraag is: Toon je je liefde en heb je oog voor wat aankomt bij de ander en heb je ook oog voor hoe een ander jou liefde geeft? Het is zo gemakkelijk om langs elkaar heen te leven. Paulus schrijft: 'Alles wat u doet, moet u met liefde doen' (1Korinthiërs 16,14).

*Bijbellezing* voor deze tweede zondag van de Veertigdagentijd Marcus 9: 2-10. De verheerlijking op de berg. Even valt op Jezus op zijn weg naar Jeruzalem alle licht. Even boven alles uitgetild. Een vergezicht door de ellende heen. Alsof het al Pasen is. Deze is het, om deze weg van liefde en vrede is het begonnen. Zoals op het kaartje van Gemeentehulp stond: " het licht blijft altijd schijnen. Als we maar dapper genoeg zijn om het te zien. Als we maar dapper genoeg zijn om het te zijn".



### *Onderduikers in Giethoorn*

Op vrijdag 26 februari om 19.30 aan het eind van het joodse Poerimfeest vertelt uitgever Klaas de Jong in een livestream over de onderduik van de Adlers die begon in Giethoorn. Zijn verhaal begint met hoe Jakob en Betsy Adler daar Poerim vierden. Bij het lezen van het Bijbelboek Esther op de boerderij in Giethoorn raakten ze diep onder de indruk. Adler gaf zijn boek met memoires later een titel ontleend aan Esther: *Van droefheid naar vreugde*. Dit boek werd vorig jaar in de vermaning van Steenwijk gepresenteerd. De livestream blijft ook naderhand te bekijken op Youtube: [https://www.youtube.com/watch?v=U1bQOtS\\_638](https://www.youtube.com/watch?v=U1bQOtS_638)

### *Internetviering Zondag 7 maart*

Volgende week zondag wordt deze dienst met mij als voorganger uitgezonden vanuit DG Leeuwarden. Deze zal ook te bekijken zijn via: [www.dggiethoorn.doopsgezind.nl](http://www.dggiethoorn.doopsgezind.nl)

*Aanbod ADS*. Vieringen, Mini colleges, in *Het vermoeden* interview Henk Stenvers, oud directeur ADS en Hou vol dagen, allemaal te vinden via [www.doopsgezind.nl](http://www.doopsgezind.nl)

Even contact: [Gerke.vanhiele@outlook.com](mailto:Gerke.vanhiele@outlook.com); tel 0521 344044