

# GEMEENTEBRIEF

Nieuwsbulletin van de  
Doopsgezinde Gemeente Steenwijk

Half mei tot half juli 2023 nr. 23

## Inhoud

- ☀ Colofon
- ☀ Pinksteren
- ☀ Uit de Kerkenraad
- ☀ Gemeenteberaad 10 juni
- ☀ Bezoek uit DG Haarlem 18 juni
- ☀ Herdenkingsdienst RvK 30 juni
- ☀ Onze jarigen
- ☀ Agenda
- ☀ Een onverwacht bezoek



## PINKSTEREN

Heer raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht!  
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht!

## COLOFON

### Algemene gegevens

- Naam* Doopsgezinde Gemeente Steenwijk  
*Website* [www.dgsteenwijk.nl](http://www.dgsteenwijk.nl)  
*Kerkgebouw* Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk  
☎ 0521-513560  
📍 Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk  
✉ [secretariaat@dgsteenwijk.nl](mailto:secretariaat@dgsteenwijk.nl)  
*Verhuur* Br. H. Scholten 📍 Capellehof 18, 8331 LN Steenwijk  
☎ 0521-515231 ✉ [verhuur@dgsteenwijk.nl](mailto:verhuur@dgsteenwijk.nl)  
*Bankrekening* NL20 ABNA 059.78.16.050

### Kerkenraad

- Voorzitter* Br. E. Ockels 📍 Steenwijkerdiep 113, 8331 LR Steenwijk  
☎ 0521-510345 ✉ [voorzitter@dgsteenwijk.nl](mailto:voorzitter@dgsteenwijk.nl)  
*Secretaris* Br. T.S. Kiestra 📍 Kampstraat 36a, 8331 GE Steenwijk  
☎ 0521-513930 ✉ [secretaris@dgsteenwijk.nl](mailto:secretaris@dgsteenwijk.nl)  
*Adjunct* Zr. A.L. Klinefelter 📍 Blaankamp 15, 8341 PA Steenwijkerwold  
☎ 06-21458599 ✉ [pluspunt@antenna.nl](mailto:pluspunt@antenna.nl)  
*Penningmeester* Br. H. Scholten 📍 Capellehof 18, 8331 LN Steenwijk  
☎ 0521-515231 ✉ [penningmeester@dgsteenwijk.nl](mailto:penningmeester@dgsteenwijk.nl)  
*Predikant* Ds. Gerke van Hiele 📍 Binnenpad 48, 8335 BS Giethoorn  
☎ 0521-344044 ✉ [predikant@dgsteenwijk.nl](mailto:predikant@dgsteenwijk.nl)

### Redactie

- Kopij* Aanleveren bij Br. T.S. Kiestra  
✉ [redactie@dgsteenwijk.nl](mailto:redactie@dgsteenwijk.nl)  
*Abonnementen* Verzoeken via Br. T.S. Kiestra  
*Opmaak* Zr. J.A. Molenaar ✉ [jolanda.molenaar@planet.nl](mailto:jolanda.molenaar@planet.nl)  
*Verschijning* 2 à 3 keer per kwartaal, een week na de kerkenraad

## PINKSTEREN

De gezamenlijke Pinksterdienst in Giethoorn staat weer voor de deur. Ik houd zelf erg van Pinksteren, het gaf en geeft me het gevoel van een nieuwe start en een nieuw begin. Ik heb het daarom ook altijd een beetje vreemd gevonden dat na Pinksteren het gemeentewerk stil kwam te liggen. Men ging naar de camping en de zomerstilte brak aan. Ik heb ook nog een kinderherinnering aan mijn moeder die bijkans jubelde bij het oude Pinksterlied van J.S. Bach:

*Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de heilige geest aan velen heldenmoed. Bid dat Hij ons vandaag verlicht met Pinksbergloed* (lied 672).

Het bleef in mijn beleving helaas vooral stil in de vermaning, soms zelfs wat ongemakkelijk stil. Net alsof er geen verbinding meer was tussen dit onstuimig Bijbels verleden en de werkelijkheid van de dag en de gemeente van vandaag.

Later ben ik wat beter gaan begrijpen dat het hart van de Pinksterliturgie niet alleen of zozeer een dankbetuiging is

voor de gave van de Geest, maar vooral ook een bede is om de Geest: Kom, Schepper, Geest. *Veni creator spiritus*, om het maar met de Latijnse woorden uit de klassieke liturgie te zeggen. Daar zit niks triomfantelijks, laat staan zelfgenoegzaam of overdrevens in. Er zit pijn in, gemis en verdriet, levenspijn, maar vooral verlangen, naar ander, echter, dieper leven, naar ziel en zin, naar geestkracht, moed en bezieling.

Ik bladerde verder in het nieuwe liedboek en stuitte op onderstaand lied: *Heer, raak mij aan met uw adem* (lied 695) en vond op Youtube<sup>1</sup> een stille en serene versie gezongen en gespeeld door Mirjam van den Hoek en Iddo van der Giessen. Het is een Fins lied van Pia Perkio en de melodie van Likka Kuusisto. De vertaling is van Sytze de Vries. Ik kan en zal er nog van alles over zeggen, maar het raakte me zozegzegd aan. Het was voor mij zoals we dat nu noemen een Pinkstermomentje. Ik wens ons allen aanstekelijke Pinksterdagen

---

*Gerke van Hiele*

---

<sup>1</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=U-L44iZUQhs&list=RDU-L44iZUQhs>



## Heer raak mij aan met uw Adem

1 Heer, raak mij aan met uw a - dem,  
reik mij uw stra-lend licht, —  
wijs mij nieu-we we - gen,  
geef op uw waar-heid zicht. —

Raak met uw adem mijn onrust  
tot ik de rust hervind.

Al mijn wonden heelt Gij:  
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
en al mijn twijfels bant.

Als geroepen kom ik:  
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,  
Geest van God uitgegaan,  
die mijn ogen opent  
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht!  
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht!

## UIT DE KERKENRAAD

Voor de Galerie Vermaning wordt weer samengewerkt met de kunstenaars van de kunstkring Steenwijkerland. De data zijn 19 en 26 juli, alsmede 2, 9, 16, 23 en 30 augustus. Omdat de kabouters zich dit jaar hebben afgemeld vragen wij wapperende handjes. U kunt zich telefonisch of per e-mail kunnen melden bij Annelies Klinefelter (Contactgegevens zie colofon).

Een belangrijk gesprekspunt was onze gemeente vanaf 2024. De kerkenraadsleden zijn in principe bereid om aan te blijven. De secretaris wil wel graag een gedeelte van zijn werkzaamheden overdragen. Daartoe zoeken wij een oplossing. We willen uitdrukkelijk proberen om ieder die dat wil en kan de mogelijkheid te bieden om de maandelijkse kerkdiensten (eerste zondag van de maand), de eetgroep en/of gespreksgroep bij te wonen. Er komt een duidelijk vervoersplan voor genoemde bijeenkomsten.

De voorbereidingen voor het jubileum op 11 en 12 november verlopen voor spoedig. Graag in uw agenda vastleggen. We kunnen niemand missen.

Op 21 april is overleden zr. Wilhelmina Johanna Brandsma – Memelink. Zij was een actief lid van de Zusterkring.

Het In Memoriam zal geplaatst worden in de eerstkomende gemeentebrief.

We willen graag zr. L. (Loes) Limburg verwelkomen als gastlid in onze gemeente. We hopen dat ze zich snel bij ons thuisvoelt.

Uiteraard voor ieder een goede lente- en zomertijd toegewenst.

---

*Eint Ockels*

## GEMEENTEBERAAD 10 JUNI

Op 10 juni aanstaande vindt het jaarlijkse gemeenteberaad van de ADS plaats op Mennorode. Het is een dag van informatie, inspiratie en ontmoeting bestemd voor iedereen die zich Doopsgezind voelt. De dag zal in het teken staan van het jaarthema “Wereld van verschil” en richt zich op de kloof tussen rijk en arm in Nederland en in de wereld. Er zijn workshops. Inloop vanaf 10.00 uur. Afsluiting 16.00 uur. Opgave kan bij de ADS via [info@ads.nl](mailto:info@ads.nl) onder vermelding van uw gegevens en ‘gemeenteberaad’. Voor meer informatie zie <https://doopsgezinden.nl/agenda/gemeenteberaad-wereld-van-verschil/>

## BEZOEK UIT DG HAARLEM 18 JUNI

Op zondag 18 juni zal een groep van ongeveer 35 gemeenteleden, afkomstig uit de Doopsgezinde gemeente Haarlem en verblijvend op Fredeshiem, onze dienst bezoeken en aansluitend de lunch gebruiken. 's Middags om 13.00 uur worden zij verwacht voor een rondleiding op Rams Woerthe.

Graag zien ze ook een aantal mensen van onze gemeente bij de lunch. Omdat nu al bekend is dat diverse mensen om verschillende redenen niet aanwezig zullen zijn, vragen wij u uitdrukkelijk om 18 juni zowel de kerkdienst te bezoeken als de lunch met onze gasten te gebruiken. De kerkdienst begint als gebruikelijk om 10.00 uur, voorgangster is zvr. Afke Bruin.

Voor de lunch willen we u verzoeken zich zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 9 juni op te geven bij Annelies Klinefelter (contactgegevens zie colofon)

## HERDENKINGSDIENST RVK 30 JUNI

Op 30 juni, aan de vooravond van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij, organiseert de Raad van Kerken Nederland een herdenkingsdienst met als thema 'Gedeeld verleden – Gezamenlijke toekomst'. De dienst wordt

gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Opgave voor de livestream van deze dienst is tot 15 juni mogelijk via het secretariaat van de raad van kerken, e-mail [rvk@raadvankerken.nl](mailto:rvk@raadvankerken.nl)

## ONZE JARIGEN

### Mei

- 🌸 4 mei – Zvr. L. Limburg
- 🌸 18 mei – Ds. G. van Hiele
- 🌸 28 mei – Zvr. J.W. Kuiper–Rienstra
- 🌸 28 mei – Br. J. Veurman

### Juni

- 🌸 6 juni – Zvr. M. Wiersma
- 🌸 10 juni – Zvr. H.A. Dorman – van Kerkvoorde
- 🌸 22 juni – Zvr. A.L.M. Krebber
- 🌸 16 juli – Zvr. W. Uitentuis – Werkhoven

### Juli

- 🌸 19 juli – Zvr. C. Westbroek
- 🌸 21 juli – Zvr. W.E.C. Rigters
- 🌸 25 juli – Zvr. I. Tip – Wardenier
- 🌸 28 juli – Br. J. Kuipers

Onze hartelijke felicitaties en een gelukkig nieuw levensjaar gewenst.

---

*Tiemen Kiestra*

## AGENDA 15 MEI 31 JULI 2023

### Mei

- ☀ Zo 21 mei 10.00 uur – Dienst in Steenwijk – Ds. J.A. Kuipers
- ☀ Vrij 26 mei 11.30 – 14.00 uur Eetclub
- ☀ Zo. 28 mei 10.00 uur – Pinksterviering in Giethoorn – Ds. Gerke van Hiele

### Juni

- ☀ Zo 4 juni 10.00 uur – Dienst in Steenwijk – Br. P. Witteveen
- ☀ Za 10 juni Mennorode – Gemeenteberaad (Zie onderhavige bericht)
- ☀ Zo 11 juni 10.00 uur – Dienst in Giethoorn – Ds. Gerke van Hiele
- ☀ Zo 18 juni 10.00 uur – Dienst in Steenwijk – Zr. A.A. Bruin (bezoek van DG Haarlem, zie onderhavige bericht)
- ☀ Zo 25 juni 10.00 uur – Dienst in Giethoorn – Ds. Gerke van Hiele
- ☀ Vrij 30 juni 11.30-14.00 uur – Eetclub in Steenwijk
- ☀ Vrij 30 juni 's Avonds – Herdenkingsdienst Raad van Kerken Nederland afschaffing trans-Atlantische slavernij (zie onderhavige bericht)

### Juli

- ☀ Zo 2 juli 10.00 uur – Dienst in Steenwijk – Ds. Gerke van Hiele
- ☀ Zo 9 juli 10.00 uur – Dienst in Giethoorn – Ds. Gerke van Hiele
- ☀ Zo 16 juli 10.00 uur – Dienst in Steenwijk – Ds. J.A. Molenaar
- ☀ Wo 19 juli – Galerie Vermaning
- ☀ Zo 23 juli 10.00 uur – Dienst in Giethoorn – Ds. Gerke van Hiele
- ☀ Wo 26 juli – Galerie Vermaning
- ☀ Vrij 28 juli 11.30-14.00 uur – Eetclub in Steenwijk
- ☀ Zo 30 juli 10.00 uur – Dienst in Giethoorn – Ds. T. Veenstra



## EEN ONVERWACHT BEZOEK

Het moet een vreemd gezicht geweest zijn  
zoals wij bij de halte stonden:  
de verlegen heer en ik.

‘wat moet ik doen wat moet ik doen,  
ik ben de waarheid en het leven, vroeger was  
dat heel wat maar de tijden...’

Ik mompelde.

Huisvrouwen winkelden achteruit.

De bus kwam en ik wachtte op iemand.

Dat was gelogen.

De in het wit geklede heer  
verslikte zich, stortte zich zowat  
in een buiging, verging haast bij zijn  
handdruk en alsof hij toestemming  
vroeg om weg te gaan  
fluisterde hij: ‘aangenaam’  
en dat hij ons voorgoed verliet.

---

*Frank Koenegracht*

*Uit de bundel*

*‘En al mijn levensdagen stonden in uw Boek –  
Gedichten naar de Bijbel uit de twintigste eeuw’  
samengesteld door Huub Oosterhuis*