

GEMEENTEBRIEF

Nieuwsbulletin van de
Doopsgezinde Gemeente Steenwijk
Maart 2023 nr. 21



Inhoud

- ☀ Colofon
- ☀ Paaslicht op de Thabor
- ☀ Van de kerkenraad
- ☀ Onze jarigen
- ☀ Agenda
- ☀ Uitnodiging Voorjaarsledenvergadering
- ☀ Uitnodiging Broederkringendag

Veertigdagentijd: Even stil staan, om lichter te leren leven en samenleven in een wereld die maar doordraait en doordraaft. Heb je even? Heb je even tijd?

Ds. Gerke van Hiele

PAASLICHT OP DE THABOR

Tien jaar geleden bezochten we Israël, enerverend, confronterend en inspirerend. Met een medewerker van PAX bezochten we vanzelfsprekend Bethlehem en Hebron op de Westbank. We zochten er ook oude vrienden op. Zij woonde aan de voet van de 588 m hoge berg Thabor, halverwege tussen Nazareth en het Meer van Galilea. Nog maar een paar jaar geleden werden aan de voet van deze berg de fundamenteën en kleurrijke vloermozaïeken gevonden van een 1300 jaar oude kerk. Mogelijk hoorde deze tot een klooster, maar zij onderstreept nog eens extra het belang van deze plaats voor de christelijke pelgrims-gemeenschap. Het

werd al vroeg een bedevaartsplaats. Want volgens de evangeliën had de verheerlijking van Jezus (Mat. 17,1-9) plaats op deze berg. Wij spreken doorgaans van de verheerlijking, andere christelijke tradities liever van de gedaanteverandering ofwel de *transfiguratio* van Christus. Later worden er ook kerken bovenop de berg gebouwd. De kerk en het klooster van de Franciscanen die er nu staan zijn een populaire bestemming voor pelgrims.



De kerk werd gebouwd door Antonio Barluzzi (1884-1960). Hij was een Italiaanse architect die bekend werd als de 'Architect van het Heilige Land' door o.a. bedevaartkerken te scheppen in de Hof van Gethsemane, op de berg Thabor en nog een heel andere kerk op de berg van de Zaligsprekingen. Deze Antonio maakte al op vijfjarige leeftijd opmerkelijke schetsen van kerken. Later als ingenieur en werkzaam in Jeruzalem krijgt hij de uitnodiging om plannen in te dienen voor een basiliek op

de Thabor. Deze werd in 1924 voltooid. Zijn ontwerpen werden geroemd vanwege hun originaliteit en verscheidenheid. Barluzzi was een rechts-nationalistisch kind van zijn tijd, maar ook een geniaal ontwerper.

Ik had nog nooit zoiets moois gezien. Natuurlijk is dit ook allemaal een kwestie van smaak, zeker als je met doopsgezinde eenvoud vertrouwd bent. Maar helemaal boven op die berg staat volgens velen een schitterende kerk met goud en hemelsblauwe mozaïeken. Je weet met alle hoogen en diepten niet wat je ziet en haast niet waar je moet kijken. Ik genoot van het bijna hemels licht dat er valt op Jezus, Mozes en Elia. Dit zijn de maatgevende persoonlijkheden van de joods-christelijke

traditie. Zij staan in het volle licht, je kunt er zomaar iets voelen van het geheim van de heerlijkheid (Hebr. *Kabhod* en Gr. *doksa*) des Heren die hen omhulde en omstraalde. Het slot van het Onze Vader kan zomaar in je opkomen: van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid.

Om dat hemelse licht is het begonnen. Daarvoor hoef je Goddank niet naar het Heilige Land. Het valt soms zomaar binnen door een raam of ergens onderweg. In de vroege morgen op de fiets, in de stille vermaning op een zonnige morgen of aan het eind van de dag op onze weg naar huis. De momenten dat we ons ervan bewust zijn dat dit vleugje licht dat van U komt, ook aanwezig is op onze levensweg. Niet steeds, maar juist soms even. Het valt ons toe, valt op ons leven, op onze weg, in ons hart. Soms is het alsof het ons bespeelt. Het is er niet steeds, maar wel soms even. Dat vleugje ondoofbaar licht bij al ons vallen en weer opstaan, alle pogingen om het toch steeds weer te wagen met het leven, de liefde, de glimlach en een uitgestoken hand. De tijd voor Pasen is de tijd bij uitstek om hier bij stil te staan. Het is een uitnodiging om waar je ook woont en werkt, steeds even de tijd te nemen. Even stil staan, om lichter te leren leven en samenleven in een wereld die maar doordraait en doordraaft. Heb je even? Heb je even tijd?

Ik wens jullie goede Paastijd.

Gerke van Hiele

VAN DE KERKENRAAD

Donderdagmorgen 23 februari is de kerkenraad weer in vergadering bijeen geweest. Talrijke onderwerpen kwamen ter sprake. Alhoewel er nu veel duidelijk is, is de toekomst van het kerkgebouw en in het bijzonder de gemeente nog steeds een gespreksonderwerp. Hierover hoort u meer op de ledenvergadering van 8 maart, evenals over de viering van het 175-jarig bestaan van het kerkgebouw hoort u meer op de ledenvergadering.

Meer informatie over deze vergadering vindt u elders in deze Gemeentebrief, evenals over de aanstaande Broederkringendag.

Tiemen Kiestra

ONZE JARIGEN

- 🌸 2 mar – Ds. O.H. Klinefelter
- 🌸 11 mrt – Zr. R. vd. Heide
- 🌸 17 mrt – Zr. J. P.A. Kok.
- 🌸 29 mrt – Zr. W.J. Brandsma – Memelink
- 🌸 31 mrt – Br. H.G. Broeze.

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

Tiemen Kiestra

AGENDA

- 🌸 Vrij 3 mrt 11.30 uur – Eetclub in Steenwijk
- 🌸 Zo 5 mrt 10.00 – Dienst in Steenwijk, zr. E.J. Bruin

- ☀ Ma 6 mrt 14.00 uur – Gespreksgroep in Steenwijk o.l.v. ds. Gerke van Hiele
- ☀ Wo 9 mrt 9.30 uur – Vergadering in Giethoorn van de kerkenraden Giethoorn en Steenwijk
- ☀ Zo 12 mrt 10.00 uur – Dienst in Giethoorn, ds. A. van Waard
- ☀ Di 14 mrt 19.30 uur – Ringvergadering in Blokzijl
- ☀ Zo 19 mrt 10.00 uur – Dienst in Steenwijk, ds. J.A. Kuipers
- ☀ Zo 26 mrt 10.00 uur – Dienst in Giethoorn, ds. Gerke van Hiele
- ☀ Vrij 31 mrt 11.30 uur – Eetclub in Steenwijk

VOORJAARSLEDENVERGADERING

Graag nodigen wij onze leden, vrienden en belangstellenden uit voor de voorjaarsvergadering op woensdag 8 maart. Dit jaar is er na afloop geen gezamenlijke maaltijd.

Agenda

- ☀ 15.00 uur Ontvangst met koffie en thee
- ☀ 15.30 uur Opening Annelies
- ☀ Vaststelling verslag najaarsvergadering van 2 november 2022
- ☀ Bespreking jaarverslag
- ☀ Financiën (stukken worden ter vergadering uitgereikt)
- ☀ Rondvraag
- ☀ Pauze
- ☀ 2024, en nu.....? Eint
- ☀ Sluiting Tiemen

BROEDERKRINGENDAG

De ‘mannen-broeders’ in onze gemeente zijn van harte welkom op de broederkringendag, die dit jaar gehouden wordt op Texel De bijeenkomst is op 13 mei, aanvang 13.00 uur in de Vermaning te Den Burg. Opgave bij Pé Tilma, e-mailadres p.tilma@yahoo.nl.

Programma:

- ☀ 11.00 – 11.20 uur Ontvangst met koffie en thee
- ☀ 11.30 uur Welkom door de voorzitter en de predikant
- ☀ 12.00 uur Warme maaltijd
- ☀ 13.30 uur Vertrek vanaf de Vermaning naar het museum Kaap Skil in Oudeschild
- ☀ 15.15 uur Vertrek vanaf het museum naar de Vermaning in Den Burg
- ☀ 15.45 uur Vesper en afsluiting met koffie en thee (Hoornderring)
- ☀ 16.30 uur Vertrek vanaf de Vermaning naar de Veerhaven, boot 17.00 uur