

GEMEENTEBRIEF

Nieuwsbulletin van de
Doopsgezinde Gemeente Steenwijk

Januari 2023 nr. 20



Inhoud

- ☀ Colofon
- ☀ Dagelijkse ontdekking
- ☀ Van de voorzitter
- ☀ In memoriam Miny Kros–Stenvert
- ☀ Ingekomen berichten
- ☀ Van de kerkenraad
- ☀ Agenda
- ☀ Onze jarigen
- ☀ Recept gelukkig nieuwjaar

“Het belangrijkste in het leven is
te leren vrede te hebben met jezelf
en de mensen om je heen en verder weg”

Miny Kros-Stenvert

GEEF ONS HEDEN ONZE DAGELIJKSE ONTDEKKING

Bovenstaande zin is een wat vreemde zin. Je hoort wellicht de achtergrond van een van de beden uit het Onze vader. In de traditie van de Woodbrookers werd al honderd jaar geleden op de klassieke bede voor het dagelijks brood ook wel gevarieerd: give us today our daily discovery. Nederlandse theologiëstudenten zoals bijvoorbeeld ds. T.O. Hylkema werden door deze speelsheid en openheid bijzonder verrast en geraakt. Het werd hen duidelijk dat iets als onbevreesde omgang met de traditie niet bestaat uit het herkauwen van vertrouwde teksten en zingen van enkel bekende liederen. Dan loop je iets mis. Dan gaat er iets verloren. Dan zou je jezelf opsluiten en wie weet zelfs afsluiten en dat kan niet de bedoeling zijn. Integendeel. Iedere dag kan er iets oplichten, iets nieuws aan het licht komen. Iedere

dag valt er iets te ontdekken, op te doen, iets wat inspireert en waarmee je mee verder mag. Dat geeft energie, spirit in je leven en zuurstof in de dag.

Zo ontdekte ik vanmorgen tot mijn verrassing iets over het velen dierbare lied O Heer die onze vader zijt (LvdK 463). Dit lied is vanzelfsprekend ook in het nieuwe liedboek opgenomen. Voor velen is het namelijk een 'top tien' lied. Mijn ontdekking was dat de tekst van Jan Willem Scholte Nordholt een heel andere melodie heeft meegekregen. Dat kan je heiligschennis vinden, maar daar is in dit geval m.i. geen sprake van. PKN collega Theo Menting schrijft erover: 'Deze versie raakt me. Waarom? Misschien door de toonsoort, die warme klanken van es-groot; misschien door de ijzersterke beweging die de melodie naar een climax brengt in de vijfde regel, om dan even de adem in te houden en rustig die laatste regel neer te leggen. Juist deze melodie past zo goed bij de tekst. De melodie nodigt mij uit tot biddend

zingen. Mooi bij de evangelielezingen in deze tijd van het jaar en als een verstillend avondlied’.

We gaan het wat mij betreft zeker zingen binnenkort, maar wie al een voorproefje wil, kan de eerste regel of het nummer (836) van het lied op Youtube intoetsen (of kijk en luister op kerkliederwiki.nl – JAM). ‘De ontdekking van een pareltje’, had daarom ook de titel van dit stukje kunnen zijn.

Alle goeds voor het nieuwe jaar met vertrouwde dingen én nieuwe ontdekkingen.

- 1 *O Heer' die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.*
- 2 *Geef dat Uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij Uw nodend woord,
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.*
- 3 *Leg Heer', Uw stille dauw van rust,
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon Uw vrede is.*
- 4 *Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.*

Gerke van Hiele



VAN DE VOORZITTER

December is traditioneel een belangrijke maand voor onze doopsgezinde gemeente. Naast de gebruikelijke advents- en kerstbijeekkomsten was het echter een spannende tijd in verband met de verkoop van ons kerkgebouw. Het was best even slikken. Het is geen kleinigheid om een gebouw dat 175 jaar aan je is toevertrouwd en sindsdien als Vermaning in gebruik is, te verkopen. Moet je dan een zo goed mogelijke prijs maken en elke invulling voor lief nemen en zelf afscheid van je kerkgebouw nemen, of bewandel je een andere weg? Eerdere externe studies hadden al uitgewezen dat een monumentaal kerkgebouw in exploitatie niet eenvoudig is. Met pijn in het hart, maar toch in volle overtuiging, hebben wij, de leden, verdere stappen ondernomen. De uiteindelijke verkoop aan een maatschappelijk betrokken Steenwijker ondernemer, de heer Wirt Groen,

voelt goed. Garanties voor een goed onderhoud, een maatschappelijke invulling en daarnaast minimaal 10 jaren gebruik voor de doopsgezinde gemeente op overeengekomen tijdstippen. Alleen de energiekosten blijven alleen voor ons. Voor een vergrijsde gemeente die fysiek en financieel het kerkgebouw niet meer kan onderhouden, is dit een goede oplossing. Verbouwen tot huizen, een dansschool of iets dergelijks kan altijd nog, maar niet nu.

Het wordt nu tijd om als leden te tonen dat we als gemeente nog verder kunnen. Wellicht is verdere samenwerking met Giethoorn en eventueel Blokzijl een goede optie.

In de komende ledenvergadering zullen we over de mogelijkheden en onmogelijkheden vanaf 2024 met elkaar van gedachten wisselen. Wij rekenen daarbij op een levendige discussie met goede inbreng. Samen vormen wij de gemeente.

Een goed 2023 toegewenst.

Eint Ockels

IN MEMORIAM MINY KROS- STENVERT

Deventer, 30 april 1927 – Wolvega, 12 januari 2023.

Miny woonde de laatste jaren van haar leven in Wolvega, in het verzorgingshuis Lindestede. Meerdere van onze gemeente hielden met haar contact, bezochten haar, brachten de gemeentebrief of bloemen. Dat gebeurde ook door leden van haar eerdere gemeente in de Knipe.

Als één van die bezoekers is mij gevraagd dit In Memoriam te schrijven. We weten niet zo veel over haar leven. Het afscheid na haar overlijden was in besloten kring. Pogingen van ons tot contact met haar twee zonen werden genegeerd. Miny laat ook kleinkinderen na.

Ik ken haar zowel vanuit de gemeente Meppel als Steenwijk. Ook woonden we bij elkaar in de buurt. Na hun pensionering waren haar man Ab en zij in Havelte komen wonen. Deventer, Apeldoorn en Mildam waren voorgaande woonplaatsen.

Ab woonde de laatste jaren van zijn leven in een verzorgingshuis in Meppel. Miny vertelde met compassie hoe ze hem daar bezocht en koffie/thee verzorgde in de huiskamer. Met haar zat ik in de commissie Galerie de Vermaning. Dat ging in grote harmonie. Miny schilderde ook zelf en maakte hoeden. Die zijn wel tentoongesteld.

Zij bracht gezelligheid mee waar ze kwam, ook in een kerkdienst; ze vond het contact bij de koffie of thee belangrijk. Ook op Lindestede kerkte ze. Soms sprak ze over poppenkast; een volgende keer ontroerde het haar. Ze zong graag en bij een bezoek aan haar zongen we samen. Ook als we telefonisch contact hadden. In feite was ieder bezoek of telefoongesprek in Coronatijd een feest. Haar indicatie van dementie bleek maar betrekkelijk. Van alles bleef te bespreken. Miny was in het huis de laatste tijd veelal op haar kamer; ze bloeide dan op bij bezoek.

Een vriendin in de buurt van waar ze woonde ging een keer met mij mee op bezoek; zij is haar vervolgens zelfstandig blijven bezoeken. Het klikte. Ze hebben wat afgelachen. Vriendin vond het bezoek aan haar super leerzaam.

Ik mocht haar ook met Klaas Prins bezoeken. Dan hadden Klaas en Miny alle praat en lol en was ik zo iets als bijzitter, chauffeur. De volgende keer was ik weer haar 'lieverd'. Grote bewondering hadden we allen voor de glimlach en charme waarmee ze haar situatie onder ogen zag. Haar leven was niet altijd eenvoudig; ze benoemde het pijnlijke wel en wilde er verder niet bij stilstaan. Ze legde nadruk op het positieve, het bijzondere in relaties. 'Het belangrijkste in het leven is te leren vrede te hebben met jezelf en de mensen om je heen en verder weg', zo zei ze dan. Ze hield

van mensen, bloemen en honden, ook in de kerk.

Miny in bijzondere herinnering, hopen dat zij in rust en vrede kon overlijden.

Jan Piet van den Berg

INGEKOMEN BERICHTEN

Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar werd ons gewenst door Ineke en Sip Beuker en door de DG Wolvega. De fam. Mulder en de fam. Kok bedanken ons voor onze aandacht en ons medeleven na het overlijden van zr. Annie Mulder.

Tiemen Kiestra

VAN DE KERKENRAAD

Donderdagmorgen 12 januari was de kerkenraad in vergadering bijeen. Zr. Scholten en br. Van Buren hadden een concept programma gemaakt voor de viering van het 175-jarig bestaan van het kerkgebouw, dit werd uitvoerig besproken en

komt de volgende vergadering weer aan de orde, we houden u op de hoogte.

In de volgende Gemeentebrief treft u ook de uitnodiging aan voor de voorjaarsledenvergadering op woensdag 8 maart.

Vanaf 2024 hebben we iedere eerste zondag van de maand een dienst in Steenwijk, de tweede en vierde zondag kunnen we in Giethoorn kerken en de derde in Blokzijl. Tot die diensten in Steenwijk behoren de gedachtenisdienst, de avondmaalsdienst en Kerst voor allen.

Tiemen Kiestra

AGENDA

Januari

- 🌻 Zo 22 jan 10.00 uur – Dienst in Steenwijk, br. P. Witteveen
- 🌻 Ma 23 jan 14.00 uur – Gespreksgroep o.l.v. ds. Gerke van Hiele
- 🌻 Vrij 27 jan 11.30 – 14.00 uur Eetclub
- 🌻 Zo 29 jan 10.00 uur – Dienst in Giethoorn, ds. Gerke van Hiele

Februari

- 🌻 Zo 5 feb 10.00 uur – Dienst in Steenwijk, zr. J.A. Molenaar
- 🌻 Ma 6 feb 14.00 uur – Gespreksgroep o.l.v. ds. Gerke van Hiele
- 🌻 Zo 12 feb 10.00 uur – Dienst in Giethoorn, ds. Gerke van Hiele
- 🌻 Zo 19 feb 10.00 uur – Dienst in Steenwijk, ds. G.E.G. Meijer
- 🌻 Ma 20 feb 14.00 uur – Gespreksgroep o.l.v. ds. Gerke van Hiele
- 🌻 Vrij 24 feb 11.30 uur – Eetclub
- 🌻 Zo 26 feb 10.00 uur – Dienst in Giethoorn, ds. Gerke van Hiele

ONZE JARIGEN

- 🌻 28 jan – Zr. C.M. Maters
- 🌻 8 feb – Br. T.S. Kiestra
- 🌻 21 feb – Br. A.J. Husslage
- 🌻 22 feb – Br. J.P. v.d. Berg
- 🌻 2 mar – Ds. O.H. Klinefelter

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

Tiemen Kiestra

RECEPT VOOR EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Neem twaalf hele maanden.

Haal hier voorzichtig alle bitterheid, haat en afgunst uit.

Hak vervolgens elke maand in 28,30 of 31 verschillende stukjes, en zorg ervoor dat u ze niet allemaal tegelijkertijd bereidt.

Maak de dagen één voor één klaar met de volgende ingrediënten: een snufje geloof, een snufje geduld, een druppeltje moed en een klein beetje inzet.

Voeg aan elke dag een portie hoop, vertrouwen en vriendelijkheid toe en mix door dit ontstane mengsel nog een kort gebed, een korte bespiegeling en een beetje toewijding.

Breng het geheel op smaak met een flinke dosis energie, een snufje geluk, een beetje actie en de nodige humor. Doe het gerecht in een liefdesschaal en kook dit op een vuur van stralend geluk. Garneer het gerecht met een glimlach en dien het in grote porties op.

*Overgenomen uit het Wintervonkeltje 2022 van Jobeel
Jornal dos Reformados e da 3a Idade, Lissabon*